

SNUFFELVONDST

OORLOGSHELD VAN LIERDE WAS EEN ATTENTIEVOL MAN...

Op 26 maart 1943 schiet *Squadron Leader* Remy van Lierde een Ju(nckers) 52 neer die van Chièvres was opgestegen.

Het Duitse vliegtuig vervoerde de soldij van de *Luftwaffe*-manschappen die in België en Noord-Frankrijk gelegerd waren. Het stortte neer in een boomgaard nabij Aat. Toen het vliegtuig de grond raakte ontplofte het; de bankbiljetten dwarrelden over de boomgaard en nestelden zich in de pruimelaars...

Toen de oorlog voorbij was, ging *squadron leader* Van Lierde de boer opzoeken in wiens boomgaard het Duitse vliegtuig was neergestort. Deze vertelde hem dat zijn pruimelaar geen vruchten meer had gedragen sinds hij bedolven was geweest onder de bankbiljetten.

Nadat Van Lierde afscheid had genomen reed hij naar Aat, kocht er in een groentenwinkel tien kilogram pruimen en liet ze door zijn ordonnans afgeven aan de verbouwereerde maar dankbare boer...

(Bron: André DREVE en Firmin LAMBRECHT, *Chièvres, histoire de l'aérodrome*, Brussel, 1985)

(LDC)*

N.v.d.r.

Remi VAN LIERDE is geboren in Overboelare op 14 augustus 1915. Hij overleed in Lessen op 8 juni 1990.

Deze autodidact was een oudgediende van de *Royal Air Force* tijdens de laatste wereldoorlog. Na het krijgsgewoel was hij gedurende een zekere periode bevelhebber van de vliegbasis in Chièvres. Hij was ook vleugeladjutant van de Koning.

Hij beëindigde zijn militaire carrière in 1968 met de rang van kolonel.

(Voor een vollediger curriculum zie "Maanblad voor alle verzamelaars" van de "Carto Numis Club", jg.1990, nr.86, p.19-22)



* LDC = LEON DE COUVREUR