

Geraardsbergenaars in het Koreaanse oorlogsgeweld (1950-1955)

(Naschrift)

Marc VAN TRIMPONT

De bijdrage verschenen in ons vorig nummer werd afgesloten met een zachte waarschuwing die eigenlijk een sterk vermoeden van onvolledigheid liet verstaan. Het was immers zo dat het vergaren van de officiële gegevens met horten en stoten is gegaan vermits in het gebrachte verhaal niet minder dan drie opeenvolgende hiaten zijn opgedoken die dan echter wel werden ingevuld. Het aangebleven voorgevoel van onvolledigheid is gegrond gebleken na het opduiken van een vierde hiaat dat uiteindelijk ook kon worden glad gestreken. Meerdere reacties (¹) toonden niet alleen aan dat het Korea-artikel met aandacht is gelezen maar brachten enerzijds zowel meer klaarheid als anderzijds een nieuw op te lossen enigma.

“De Witten” gevonden...

In de paragraaf “Geraardsbergenaars in Korea” op blz. 9 van ons vorig nummer, wordt verwezen naar Georges Goditiaboïs die zich een van zijn strijdmakkers alleen met zijn bijnaam herinnerde, namelijk “de Witten”. Na het opduiken van Petrus Sorgeloos (3^{de} van de opgeloste hiaten waarop gezinspeeld in de aanhef van dit naschrift) opperde ondergetekende, bij wijze van vraag, de mogelijkheid of die man misschien *de Witten* was. Van ons medelid André de Bolster/Marie-Jeanne Temmerman ontvingen we een mailbericht dat het licht liet shijnen in deze zaak. Zij zegden met zekerheid te weten dat *de Witten* eigenlijk Georges De Lauw heet. Hij woonde samen met zijn ouders (François en Anna) aan de Oudenaardsepoort, die er een transportbedrijf en een handel in steenkool hadden. Wij legden dit gegeven voor aan Georges Goditiaboïs die zonder de minste aarzeling en spontaan bevestigde: ‘ja, die is het. Hij is *de Witten*’. Meteen was voor wat betreft de officiële gegevens een vierde hiaat ontstaan want De Lauw kwam niet voor op de officiële “Listing oud-Koreastrijders wonende of geboren te Geraardsbergen”! Zo bleken

nieuwe opzoekingen noodzakelijk...

Deze brachten aan het licht dat een Georges DE LAUW (stamnummer S/36848), geboren in Overboelare op 13 februari 1925, inderdaad als soldaat in Korea heeft gediend. Volgens het laatst gearchiveerd adres woont of woonde hij in E-38360 El Saural, Tenerife, Los Naranjons nr. 33 (²).

Enigma opgelost

Op blz. 11 van hetzelfde artikel staat Julien COSYNS vermeld. Reeds in 2004, had Georges Goditiaboïs ons een Julien Collijns vernoemd van wie hij wist te zeggen dat hij omstreeks 1962 op tragische wijze om het leven is gekomen. Vermits we er langs de ene kant van uitgaan dat de gegevens uit eerste hand, d.w.z. de officiële authentieke bronnen, betrouwbaar en correct zijn of zouden moeten zijn en we er ons langs de andere kant van bewust zijn dat een vergissing in schrijfwijze van een naam bijna dagelijks voorkomt, wekte de naam Cosyns, zoals genoteerd op de listing waarvan sprake in vorige paragraaf, geen argwaan te meer daar die persoon volgens diezelfde listing overleden is in 1962 en wel in Onkerzele op 17 april.

Reacties bleven niet uit en ze verrasten ons niet. Meerdere leden wisten te zeggen met zekerheid te weten dat het niet gaat om een Julien Cosyns maar wel om Julien Collijns of Collyns en hun verklaringen bevestigden wat Georges Goditiaboïs eerder had verteld.

Is het nu Cosyns/Cosijns of Collyns/Collijns/Colijns? Hopelijk kon het overlijdensregister van Onkerzele uitsluitel brengen. En wat staat daar te lezen in de overlijdensakte? Wel, dat het **wel degelijk** gaat om Julien Cosyns: Cosijns in de eigenlijke akte maar Cosyns in de kantlijn. Bovendien staat Juliens vader ook als Cosyns genoteerd. De verwarring is blijkbaar van den beginne een voedingsbodem gegeven. Alle ingrediënten ervoor zijn inderdaad aanwezig. Juliens moeder Maria is immers een Colijns, maar haar zus een Collijns... Ja, dit kan echt zorgen voor een spinneweb...(³) Wat er ook van zij, het enigma m.b.t. deze Geraardsbergse Koreaveteraan is opgelost. Het gaat ontegensprekelijk om Julien COSYNS.

(¹) Met dank aan onze medeleden Marie-Jeanne Temmerman, Johnny de Nie, Marcel vander Capellen.

(²) E-mail van 26 december 2007 van het K.V.V.K.K. (getekend Jean van Caneghem namens het CHDK, Koreafonds)

(³) Met dank aan mevr. Anne Dewaele, archiefbeheerder stad Geraardsbergen, voor de assistentie.