

“Gestorven voor België”

Het luchtbombardement van 30 oktober 1918 boven Geraardsbergen

(Naschrift)

Jacques DE RO

Bij het lezen van het artikel “Gestorven voor België”. Het luchtbombardement van 30 oktober 1918 boven Geraardsbergen van Jacques De Ro in Gerardimontium nr. 216, vindt ons medelid Johan Vander Heyden uit Deftinge de naam van zijn overgrootoom onder de slachtoffers van het luchtbombardement in de benedenstad op het einde van W.O. I. Het is de 43-jarige inpakker Theofiel Vander Heyden uit de Molenstraat en echtgenoot van Mathilde Van der Meulen. Vander Heyden is nog in het bezit van

een foto van het graf van zijn overgrootoom met daarop ook zijn overlevende vier broers. Vier mannen in zondagspak en met bedrukt gezicht staan naast elkaar. Tussen hen in, een eenvoudig houten kruis met volgende geschilderde tekst: “R.I.P. GEDENKENIS VAN ONZEN BEMINDEN BROEDER THEOFIEL VAN DER HEIDEN GEBOREN TE GEERAARDSBERGEN 23 SEPTEMBER 1875 GEDOOD DOOR DEN BOMMENSLAG 29 OKTOBER 1918 IN GEERAARDSBERGEN”.

De vermelde datum strookt niet met de dag dat het luchtbombardement heeft plaatsgevonden. In de tweede broer van links herkent Vander Heyden zijn overgrootvader Franciscus Vander Heyden. Over de andere broers weet hij niets te vertellen. Hij vermoedt dat de foto is genomen in de maand juni (1919?), want tussen de graven bloeien op dat ogenblik margrietten. Mogelijk is de begraafplaats het stedelijk kerkhof te Goferdinge.

