

Overuren voor God...

Een biografische schets van Hendrik Jeddens protestants predikant te Geraardsbergen

Guy LIAGRE

"Overuren voor God." Zo luidde de titel van een boekje van de Nederlandse predikant Okke Jager, dat in 1964 verscheen ⁽¹⁾. Het beschrijft op anekdotische wijze onder andere de drukte die rond de kerkelijke feestdagen in protestantse pastorieën heerst. Hendrik Jeddens, predikant in Geraardsbergen van 1952 tot 1957 en van 1968 tot 1979, wist er alles van ⁽²⁾. Hij combineerde vele jaren een voltijdse baan in het protestants godsdienstonderwijs met het predikantschap van de kleine protestantse gemeenschap te Geraardsbergen.

Jeugd en opleiding

Hendrik Jeddens wordt 1 juni 1914 in Amsterdam geboren als vijfde kind in het gezin van Hendrik Jeddens en Sara Elisabeth Vertogen. Hij verliest op heel jonge leeftijd zijn moeder en brengt als gevolg hiervan twee jaar in een weeshuis door. Hij moet wachten op het moment dat het kinderloze gezin van de gereformeerde predikant Jasper Luther Jaspers en zijn vrouw Aaltje Jacoba De Raedt hem met enkele lotgenoten opneemt, vooraleer weer de warmte van een hecht gezin te ervaren. Na zijn middelbare schooltijd treedt Jeddens in dienst bij een drukkerij, maar hij moet deze baan wegens loodvergiftiging al snel opgeven. In juni 1937 komt hij naar Brussel, om er aan de pas opgerichte bijbelschool van de *Belgische Evangelische Zending* een opleiding tot evangelist te volgen. Op dat moment bestaan er in Nederland nog slechts weinig



Hendrik Jeddens (1914-1983)

andere opleidingsmogelijkheden voor studenten die om allerlei redenen geen volledige universitaire studie aankunnen, maar toch een praktijkgerichte vorming in

bijbelse theologie wensen. Voor het ontstaan van deze opleiding moeten we terug naar de periode van de Eerste Wereldoorlog. De Amerikaanse zendingen Ralf en Edit Norton ontmoeten in Engeland Belgische soldaten en komen zo in bewogenheid voor de Belgische bevolking. Naast medische hulp aan gewonde Belgische soldaten delen ze met anderen die in verlof zijn in Londen, het evangelie. In 1916 openen de Nortons in Londen een soort koffiebar en effenen hiermee het pad om na de wapenstilstand in december 1918 het kanaal over te steken. In Brussel aangekomen richten zij de *Belgisch Evangelische Zending* op, die in de loop van de jaren meer dan 80 gemeenschappen in België zal stichten en sinds 1985 -na een evangelisatieactie vanuit de Adamstraat- ook in Geraardsbergen actief is. Een opleiding voor evangelisten is nu noodzakelijk geworden en daarom sticht men in 1919 het Belgisch Bijbelinstituut, waaraan Jeddens van juni 1937

⁽¹⁾ O. JAGER, *Overuren voor God*, Utrecht 1964.

⁽²⁾ G. LIAGRE, *Het licht op de kandelaar - De geschiedenis van de protestantse kerk in Geraardsbergen 1850 - 1980*, Geraardsbergen 1988, passim. D. VAN WAGENINGEN, 'H. Jeddens', *Belgische Protestantse Biografieën*, B-Jedd, 1988, 4 blz.

tot 13 mei 1940 studeert ⁽³⁾. Vanwege het uitbreken van de oorlog vlucht hij op die dag met twee van zijn medestudenten, H. Heikens en P. De Roos en in het gezelschap van de directeur, ds. Odylon Vansteenberghen en zijn gezin op de fiets naar Frankrijk. Na een bewogen reis en met veel omwegen komt hij op 18 juli 1940 uiteindelijk in Zeist (Nederland) aan ⁽⁴⁾. Afgesneden van de bijbelschool in Brussel, begint hij noodgedwongen een maand later in *Meer en bos* te Heemstede aan een verplegersopleiding. Daar zal hij ook zijn latere vrouw, Fenna Brandsema (geboren op 12-6-1919 te Nuis in Nederland) leren kennen. Door dit werk, dat men gezien veel verzorgingsinstellingen in handen zijn van de kerken als kerkelijke diaconale arbeid beschouwt, voorkomt Jeddens wegvoering naar Duitsland, wat in die periode van primair belang is. Het personeel van de instelling weigert echter collectief om rechtstreeks voor de bezetter te werken, waardoor de inrichting naar *Vogelenzang* in Bennebroek moet evacueren. Maar nog is de lijdensweg niet voorbij. Na een periode als opvoeder in een tehuis voor jongens te Hoenderlo volgt een nieuwe evacuatie, dit keer naar Arnhem. Jeddens weigert echter mee te gaan, neemt ontslag en gaat als opvoeder aan de slag in instellingen te Weert, Tiel, Utrecht en Zeist.

Het afmaken van de verplegeropleiding zit er door de wisselvallige oorlogsomstandigheden echter niet meer in en daarom besluit hij het over een andere boeg te gooien en zijn eerste liefde, de godsdienstige opleiding, weer aan te vangen. Dit keer omdat de oorlogsomstandigheden het onmogelijk maken niet meer in Brussel, maar in Nederland en onder de vorm van een akte voor het godsdienstonderwijs. Op 24 september 1947 verleent het Classikaal Bestuur van de Nederlands Hervormde Kerk te Amersfoort hem – het is ondertussen al tien jaar geleden dat hij zijn bijbelschoolopleiding in Brussel begon – het diploma ⁽⁵⁾. Acht maanden eerder is Jeddens ondertussen in het huwelijk getreden met Fenna Brandsema, die hij in Heemstede heeft leren kennen. Hun huwelijk wordt kerkelijk bevestigd in Zeist door de hervormde predikant Hendrikus Berkhof (1914 – 1995), die later als theoloog wereldfaam verwerft en een briljante academische carrière maakt ⁽⁶⁾.

Komst naar België

Jeddens voelt zich echter, ondanks alles, toch nog aangetrokken tot België. Hij neemt contact op met de *Belgisch Evangelische Zending*, die op dat moment echter geen mogelijkheid ziet om hem betaald

aan het werk te zetten. Daarom richt hij zich tot de Nederlandse afdeling van de Belgische Stads- en Landsevangalisatie, de Silovereniging te Utrecht. Deze behartigt in Nederland de belangen van het minoritaire Belgische protestantisme, onder andere via de organisatie van aparte geldinzamelingen in plaatselijke kerken. De vereniging steunt zo het evangelisatiewerk van de Stads- en Landsevangalisatie in Vlaanderen, waarover we reeds in een eerdere bijdrage schreven. De Stads- en Landsevangalisatie heeft op dat moment nood aan voorgangers en daarom besluit ze hem in dienst te nemen. Op 11 januari 1948 volgt zijn bevestiging als predikant-evangelist in Dendermonde ⁽⁷⁾. De post te Dendermonde ziet in 1926 vanuit Geraardsbergen het levenslicht. In het jaarverslag van de Silo-Vereniging over 1923 vinden we nog geen enkele referentie naar Dendermonde, maar vanaf 1924 houdt Raymond Couvreur (die op dat moment in Geraardsbergen aan de evangelistenschool studeert) in Dendermonde regelmatig openluchtprediking, begeleid met zang ⁽⁸⁾. Een voortvarende meester Dallinga van de opleidingsschool in Geraardsbergen wil liefst onmiddellijk een huis kopen, maar het nationale Silo-bestuur fluit hem tijdens de vergadering van 6 tot 10 november 1924 formeel terug. Eerst moet in Mene alles afbetaald zijn

⁽³⁾ De Belgische Evangelische Zending (BEZ) werd sinds 1972 geleidelijk gestructureerd in een Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (VEG). De BEZ-VEG is van baptistische signatuur en telt ca. 5000 leden (waarvan minder dan de helft Nederlandstaligen). De eerste studenten werden ingeschreven in 1919. Alle bijbelschoolstudenten van de eerste generatie (8 inschrijvingen in 1919) studeren er twee jaar. Onder hen Theophile Kerremans, die later met Raymond Couvreur (de stichter van de post Dendermonde) overkomt naar de opleidingsschool in Geraardsbergen. L. Kruis., 'Lijst inschrijvingen Studenten Bijbelinstituut België', Belgische Protestantse Biografieën 1988, L-1 (10 blzn.). Deze lijst geeft op bladzijde 6 verkeerdelijk 1938 op voor de aanvang van Jeddens' studie.

⁽⁴⁾ Dagboek van 10-5-1940 tot 18-7-1940 - in familiebezit.

⁽⁵⁾ Classis is de naam die men in Nederland geeft aan een samenwerkings- en overlegverband van een aantal kerkelijke gemeenten in een bepaalde regio – wat in de roomse structuur overeenkomt met de bisdommen.

⁽⁶⁾ In het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, Kampen 1998, merkt prof. E. P. Meijering bij een lemma over hem op dat Berkhof ongetwijfeld een van de meest invloedrijke en in het buitenland bekende Nederlandse theologen van de 20e eeuw is.

⁽⁷⁾ H. JEDDENS, *Hoe evangeliseren wij in Dendermonde*. In *De Kruisbanier*, 8 (23-2-1952), blz. 3.

⁽⁸⁾ *Jaarverslag der Vereeniging over het jaar 1924*, Centraal Archief Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB), Brussel. *Jaarverslag der Vereeniging over het jaar 1 januari 1925 tot 31 december 1925*, Centraal Archief VPKB, Brussel. Voor een algemeen beeld van de opleidingsschool verwijzen we naar ons overzichtsartikel: G. LIAGRE, *Daar gaat een dominee voorbij... een eeuw protestantisme te Geraardsbergen (1906-2006)*. In *Gerardimontium*, 209 (2006), blz. 4-16.

en aan andere plaatsen gedacht worden, een beslissing die het bestuur in maart 1925 nogmaals bevestigt. Maar uiteindelijk kan het werk in 1936 toch van start gaan en Jeddens doet er als tweede predikant-evangelist op 11 januari 1948 zijn intrede ⁽⁹⁾. Een maand later volgt zijn aanstelling tot protestants godsdienstleraar, een taak die hij tot aan zijn pensionering in 1979 blijft vervullen. Het pionierswerk in Dendermonde is niet gemakkelijk. De arbeidsomstandigheden zijn moeilijk en bovendien ontbreekt het de predikant-evangelist vaak aan middelen om de door hem gestelde doelen te bereiken. Het kerkgebouw op de hoek van de Oude Veste is zeer bescheiden en gelegen in een weinig aanzienlijke buurt. Maar Jeddens organiseert er onder andere straatprediking door met een tent op de hoek van de straat te staan en daar het evangelie te verkondigen ⁽¹⁰⁾. Intussen groeit het gezin verder aan. Nadat te Zeist op 4 november 1947 Aaltje Jacoba is geboren, wordt het gezin op 1 december 1949 uitgebreid met een tweeling: Wiebe en Emma Amanda. Aaltje Jeddens studeert later aan de protestantse theologische faculteit in Brussel en zal zoals haar vader een loopbaan in het protestants godsdienstonderwijs uitbouwen. Vanaf 1948 vervult Jeddens ook het penningmeesterschap van de vereniging Weduwentroost, een kerkelijk fonds ter ondersteuning van predikantsweduwen van de Stads- en Landsevangalisatie ⁽¹¹⁾. Tijdens de bestuursvergadering van het nationale Silo-werk in Brussel, benoemt men hem op 17 mei 1952 tot voorganger van Geraardsbergen. Het gezin Jeddens blijft daarna nog enkele maanden in Dendermonde



De pastorij in de Adamstraat waarin het gezin Jeddens woonde in de jaren vijftig.

en neemt er afscheid op 30 augustus 1952 ⁽¹²⁾.

Een eerste verblijf in Geraardsbergen

Op 30 augustus 1952 doet Jeddens zijn intrede in Geraardsbergen en hij zal er tot in 1957 blijven ⁽¹³⁾. Er moet ook hier hard gewerkt worden, vooral als men weet dat naast de kerkgemeenschap ook het onderwijs een voltijdse baan (32 lessen) aan het Koninklijk Atheneum en de Rijksmiddelbare Meisjesschool oplevert. Jeddens maakt in deze periode, zoals de titel van deze bijdrage aangeeft, zonder morren 'overuren voor God'. Het begint bovendien in mineur, daar de pastorie dringend een opknopbeurt nodig heeft maar

de gelden hiervoor ontbreken. In het *Christelijk Volksblad* verschijnt ter gelegenheid van zijn aantreden een dringende oproep aan het adres van alle protestanten in Vlaanderen om gelden in te zamelen met het oog op de noodzakelijke renovatie. Jeddens blijft echter niet bij de pakken zitten en organiseert op 17 oktober 1953 een grote evangelisatiedag, waarvoor mensen uit alle windstreken naar de Denderstad afzakken. De muzikant op de Markt staat voor de gelegenheid ter beschikking van de protestanten. Hij krijgt voor deze actie de hulp van bijbelcolporteur De Jonge uit Horebeke (zijn voorganger als predikant-evangelist in Geraardsbergen), Rafaël van Maelsaeke en van de voorganger uit 's-Gravenbrakel, ds. De Smidt ⁽¹⁴⁾. Die komt met zijn geluidsinstallatie een handje helpen. Dat de actie er komt is het logische gevolg van het feit dat volgens de verslagen dringend noodzakelijk is dat er nieuw bloed in de gemeente komt, want de twee zittende kerkenraadsleden zijn samen goed voor 138 levensjaren. Jeddens zet echter een nieuwe toon. Hij richt een klein zangkoor op, een vrouwenvereniging en een cyclus lezingen door sprekers van buitenaf met de bedoeling om ook een breder publiek te bereiken.

We vernoemen uiteraard niet alle pietluttigheden, maar een jaar later doet zich een tragisch sterfgeval voor. Het zou een detail in deze biografische schets zijn, ware het niet dat de verslagen een goed sfeerbeeld van de toenmalige attitude ten opzichte van de protestanten schetsen ⁽¹⁵⁾. Gustaaf Moreels, lid van de protestantse

⁽⁹⁾ G. LIAGRE, *Dendermondse geuzen - De protestantse presentie in Dendermonde voor 1930*, nog te verschijnen.

⁽¹⁰⁾ H. JEDDENS, *Met de bijbel onder het linnen dak*. In *Christelijk Volksblad* (7-6-1952), blz. 2.

⁽¹¹⁾ We schreven hierover in: *Vlaanderen zendt zijn zonen uit... Het korte leven van Arthur Vercruyssen, stichter van de protestantse kerk te Geraardsbergen*, nog te verschijnen in *Gerardimontium*.

⁽¹²⁾ L.V., *H. Jeddens neemt afscheid te Dendermonde*. In *Christelijk Volksblad* (30-8-1952), blz. 4.

⁽¹³⁾ *Intrede te Geraardsbergen van H. Jeddens*. In *Christelijk Volksblad*, 8 (11-10-1952), blz. 3.

⁽¹⁴⁾ Bijbelcolporteur De Jonge over wie we in de vorige aflevering schreven, trekt in die periode in opdracht van het Bijbelgenootschap door het land om bijbels en religieuze boeken te verkopen. Zo legt hij de grondslag voor de oprichting van de protestantse gemeenschap in Geraardsbergen.

kerk, beneemt zich door ophanging van het leven. Enkele dagen daarvoor is toevallig buiten de protestantse gemeenschap hetzelfde gebeurd en de roomse clerus weigert pertinent om de overledenen (het gaat kennelijk om twee personen) kerkelijk te begraven. Deze weigering doet in de stad nogal wat stof opwaaien. Van protestantse zijde besluit Jeddens daarom om duidelijk te maken dat hij er anders over denkt, door de gestorvene een eervolle begrafenis te geven. In de protestantse traditie is zelfdoding immers geen doodzonde. Men gaat er van uit dat niet alleen de ultieme daad van de zelfdoding, maar het gehele leven een open boek voor God is. Samen met zijn collega Diederik Quatannens die hem in Dendermonde heeft opgevolgd, bezorgt Jeddens aan Gustaaf Moreels een druk bezochte begrafenis die hem ook de gelegenheid geeft om de buitenwacht te laten zien hoe men in de protestantse traditie tegen zelfdoding aankijkt.

De jaren vijftig zijn voor de rest vol verwachtingen, veranderingen en hoop. De voorheen kleine evangelisatieposten van de Stads- en Landsevangeliatie evolueren langzaam tot heuse kerkgemeenschappen, die ook als zodanig door de omgeving worden erkend. Daarom neemt Jeddens in overleg met het directiecomité van de Stads- en Landsevangeliatie in 1955 het initiatief, om bij de directie der belastingen vrijstelling voor het onroerend goed in de Adamstraat aan te vragen. Op 5 april 1955 valt het verlossende antwoord in de bus en zijn kerk en pastorie definitief



Een foto van bijna 51 jaar geleden met het bruidspaar Derdelinckx-De Galan. Links predikant Jeddens.

vrijgesteld, 'gezien het onontbeerlijk is dat de bedienende evangelische predikant gratis het huis sectie A N-628 ter uitsluiting van elkander bewoont' - aldus een notitie in de notulen van het directiecomité⁽¹⁶⁾. Deze kleine stap is het begin van een langzame emancipatie die uiteindelijk na vele jaren uitmondt in de officiële erkenning van de gemeenschap door de burgerlijke overheid.

Onder de verantwoordelijkheid van Jeddens viert de gemeente op 14 oktober 1956 het gouden jubileum. Hij laat niets aan het toeval over en maakt er een grootse happening van⁽¹⁷⁾. Het begint met een wijding in de kapel om 9.30 uur. Daarna volgt een uitgebreide maaltijd in het Volkshuis op de Markt. Vanaf 14.30 uur gaan de festiviteiten verder in

het Volkshuis, met lezingen, zang en voordrachten. Pas om 21 uur sluit men de viering officieel af.

Jeddens voelt dat de tijd begint te dringen. De maatschappij evolueert en een diploma als godsdienstonderwijzer geeft hem onvoldoende mogelijkheden om ook kerkelijk als predikant-evangelist hogerop te geraken. De oprichting van een Nederlandstalige afdeling aan de Protestantse Theologische Faculteit te Brussel biedt enig soelaas en hij grijpt, hoewel de diploma's nog niet wettelijk zijn erkend, de mogelijkheid om bij te scholen met beide handen aan⁽¹⁸⁾. Ondertussen tikt de klok echter verder en komt Jeddens tot de conclusie dat het tijd is om een andere standplaats op te zoeken. Op 20 oktober 1957 vindt zijn afscheidsdienst plaats. Felix Chrispeels uit Brussel vertegenwoordigt er het Silo-bestuur en overhandigt hem bij die gelegenheid een mooi boek.

Periode in Gent

Dit keer gaat de verhuishwagen richting Gent, voor een baan als hulppredikant: 'Na tien jaren arbeid in de Stads- en Landsevangeliatie Silo, heb ik gemeend de benoeming te mogen aanvaarden als hulpprediker van de Kerk te Gent, aan de Brabantdam', schrijft hij in juni 1957 aan het Silo-bestuur. Als voorbereiding neemt hij tijdens de zomer al de vrijwillige taak van secretaris bij de Regionale Raad van Oost- en West-Vlaanderen van de protestantse kerken op zich. Hij zal deze functie bekleden tot in 1968. Van september 1957 tot 1962 werkt hij ondertussen in de Oost-Vlaamse hoofdstad, als

⁽¹⁵⁾ G. LIAGRE, (noot 2), blz. 41-43.

⁽¹⁶⁾ De brief ontbreekt, maar dit moet waarschijnlijk zijn: A 628 n.

⁽¹⁷⁾ H. JEDDENS, 'Overpeinzingen bij de muur van Geraardsbergen', Christelijk Volksblad, 9 (24-10-1953), blz. 3, 4. H. Jeddens, 'Het gouden jubileum te Geraardsbergen', Idem, 5 (22-9-1956), blz. 4. Idem, 6 (6-10-1956), blz. 4. Dit artikel werd overgenomen in de Kerkbode van Geraardsbergen, 1 (januari 1987). H. Jeddens, 'Opiniepeiling in Geraardsbergen', De Kruisbanier, 38 (26-9-1953) blz. 1. H. Jeddens, 'Speciale uitgave voor Geraardsbergen', Idem, 38b (1-10-1953), blz. 1-2.

⁽¹⁸⁾ Voor een overzicht verwijzen we naar G. LIAGRE, 'Van wieg tot volwassenheid - 50 jaar Nederlandstalig onderwijs aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel', Nederlands Theologisch Tijdschrift, 1 (2003), blz. 10-31.

rechterhand van de plaatselijke predikant, ds. C.A.F. Van Stipriaan Luiscius. Tijdens deze Gentse periode is hij van 1957 tot 1966 ook gevangenisalmoezenier in de Gentse Rijksgevangenis en wordt het gezin op 10 april 1960 nogmaals uitgebreid met de geboorte van een vierde kind, Karel-Henk, theoloog en gehuwd met de huidige predikante van de gemeente Geraardsbergen, ds. Saskia Ketelaar. Aangezien de Gentse kerk in plaats van een hulppredikant een tweede (volwaardig opgeleide en door de overheid - minder - betaalde) predikant wenst te benoemen, neemt Jeddens ontslag en keert weer voltijds (36 uur per week) terug naar het godsdienstonderwijs in de openbare scholen ⁽¹⁹⁾.

Opnieuw naar Geraardsbergen

Intussen heeft de gemeente Geraardsbergen een moeilijke periode doorgemaakt met snel wisselende predikanten en besluit Jeddens om naast zijn onderwijs-taak opnieuw deze gemeente te bedienen. De bevestiging vindt plaats op 22 september 1968 ⁽²⁰⁾. Tijdens deze tweede periode te Geraardsbergen vallen er een aantal evoluties te signaleren. Om te beginnen worden oecumenische contacten gelegd met de rooms-katholieke gemeenschap. Oorspronkelijk via een oecumenische gespreksgroep te Oudenaarde, waarvoor ook vanuit Horebeke belangstelling ontstaat, later plaatselijk. Jeddens houdt met zijn katholieke confraters tussen 1969 en 1975 oecumenische gespreksavonden en voordrachten



Een 50 jarig jubileum. Op de foto staat ds. Jeddens op de bovenste rij, derde van rechts. Zijn vrouw staat op de bovenste rij derde van links. Vooraan links zitten de kinderen Aaltje en Emma en geheel rechts is Wiebe Jeddens.

met uiteenlopende sprekers. Een belangrijke gebeurtenis is het ontstaan van een nieuwe nationale Kerk, de Protestantse Kerk van België in 1969. Aangezien de kerkelijke structuren wijzigen, besluit de synodevergadering van Klemskerke op 15 april 1970 enkele kerkelijke medewerkers, zoals Jeddens, gezien hun jarenlange inzet de titel van 'predikant' te verlenen ⁽²¹⁾. Hierdoor krijgt Jeddens meteen dezelfde rechten als alle andere predikanten in de nieuwe kerk, maar hij zal daarvan geen gebruik meer maken om in een andere gemeenschap aan het werk te gaan. Hij blijft in Geraardsbergen tot aan zijn afscheidsdienst vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd, in 1979 ⁽²²⁾. Op die datum legt hij ook het werk in het godsdienst- onderwijs neer. Jeddens blijft nog actief, gaat regelmatig voor in Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen en is van mei 1980 tot februari 1981

consulent (plaatsvervangend predikant ad interim) van de gemeente te Ronse.

Op 6 juli 1983 overlijdt hij geheel onverwacht aan een hartaderbreuk en wordt 6 dagen later, in een dienst onder leiding van inspecteur protestantse godsdienst ds. Ludo van Malcot uit Ronse, op de stedelijke begraafplaats in Geraardsbergen ter aarde besteld ⁽²³⁾. De protestantse gemeenschap zal pas na zijn begrafenis officieel van zijn overlijden op de hoogte worden gebracht, waarmee een belangrijk stukje protestantse geschiedenis in Geraardsbergen definitief wordt afgesloten.

Dr. Guy Liagre
Kloosterstraat 216
1702 Groot-Bijgaarden
guy_liagre@hotmail.com

⁽¹⁹⁾ V.S., Hulpprediker Jeddens niettegenstaande Protestants Godsdienst Onderwijs voorstellen blijft in Gent. In *De Stem*, (4-8-1962) en (15-9-1962).

⁽²⁰⁾ Afscheid te Gent van H. Jeddens. In *De Stem*, 5 (29-9-1962), blz. 4. Ein neuer vorsteher. Nach De Rudder komt H. Jeddens nach Geraardsbergen zuruck'. In *Blatter aus Belgien*, 17 (december 1968), blz. 5. Intrede te Geraardsbergen. In *De Stem*, 17 (26-10-1968) en 1 (1-1-1969), met foto.

⁽²¹⁾ *De Stem*, (26-10-1968) en (11-1-1969).

⁽²²⁾ Ds. H.J. Jeddens nam afscheid'. In *De Stem*, 16 (21-9-1979), blz. 7.

⁽²³⁾ In memoriam H. Jeddens. In *De Stem*, 9 (September 1983) blz. 12. (*De Stem* schakelde in 1980 over van tweewekelijks naar maandelijks). Verder ook nog in: *Protestants Nieuws*, 34 (16-7-1983). *Oecumenisch Nieuws*, 5 (1983), blz. 47. *Info Verenigde Protestantse Kerk in België*, 12 (augustus 1983), blz. 3. *De Kruisbanier*, 38 (9-9-1983). *Radar*, 61 (september 1983), blz. 8. *Kerkbode van Geraardsbergen*, 9 (1983) enz...